

Slapen aan het water

Boot Bêd & Brochje

In een snelle zeilboot door Friesland trekken en overnachten in romantische Bed & Breakfasts aan het water. Femmie Goudswaard en Erik van den Berg koersten met een gehuurde Keus 22 langs deze fijne combinatie van *Boot, Bêd & Brochje* en kwamen herboren terug.

TEKST: FEMMIE GOUDSWAARD // FOTO'S: ERIK VAN DEN BERG EN RICHARD DE JONGE





Kan het mooier? Met een snel en wendbaar bootje Friesland doorkruisen. Dagenlang scherend langs uitbundig begroeide oevers. Omringd door sierlijk voor de boeg wegduikende futen, schitterende vergezichten en eindeloos blauwe zomerluchten. Samen op stil water en in romantische Bêd & Brochjes even helemaal op verhaal komen. Dat was de droom en die kwam ook uit. Maar op de eerste ochtend van onze BBB-tocht is de realiteit op een onstuimig Slotermeer toch net even anders. Niet voor herhaling vatbare kreten van frustratie klinken regelmatig hartgrondig op uit onze gehuurde Keus 22. Het is lang geleden dat ik met Erik in een snelle, open boot met zes beaufort en net iets te veel zeil op knobbelig water aan de wind voer. En dat is goed te merken. Hoppa, daar schiet ik alweer onelegant op mijn kont van de hoge naar de lage kant, met een bepaald onzachte landing als gevolg die bijna in het water eindigt. Uiteraard krijg ik daarop vernietigend commentaar van Erik die niets begrijpt van zoveel onhandigheid. Kortom: de sfeer aan boord is de eerste paar uren onderweg van Balk naar Gaastmeer nog even verre van sereen.

BEGINNERSFOUTJES

In Woudsend leggen we na het passeren van de brug, 'uitgewaaid' aan bij Café De Watersport. Uit de wind in een knaloranje zitzak op het terras genieten we met een kop dampende cappuccino van de steeds krachtiger optredende zon. Ik voel mijn spieren hier en daar al zachtjes protesteren door het intensieve gebruik van vanochtend. Mijn gezicht blijkt ondertussen niet alleen hoogrood van inspanning. Vergeten waterproof factor 50 te smeren toen we 's morgens in alle vroegte in halfbewolkte omstandigheden vertrokken. Met recht een beginnersfout. Net als niet meteen drie riffen steken als de wind en het wennen aan een snel reagerende boot daarom vragen. Maar na het bedwingen van de vlagerige Woudsender Rakken gaat alles meteen een stuk beter. Met ruime wind spuitend over het Heegermeer, ontdekken we pas echt waar onze Keus 22 zijn toevoeging 'Fun' aan dank. Wat een ongelooflijk leuk speelgoed is dit! We hebben bovendien even volop de ruimte om de boot op alle mogelijke manieren uit te proberen. Om beurten hanteren we de joystick en hangen ver over het water. De opvarenden van



Bêd & Brochje

De in deze reportage bezochte adressen zijn:

Attema-Sate, Yntemapolder 2, Gaastmeer (www.attema-sate.nl)

Bloemerstee, Ballingbuer 14, Goingarijp (www.bloemerstee.nl)

Stedswâl, Kapelstreek 222, Sloten (www.stedswal.nl)

Meer Bêd & Brochje-adressen op www.bedenbrochje.nl en www.weekendhotel.nl/nl/bed-and-breakfast/Friesland



De boot

Femmie en Erik maakten hun tocht met de Fun-versie van de nieuwe snelle Keus 22. Deze is onder meer voorzien van een uitschuifbare gennakerboom, Pentax laminaat zeilen, rolfoek en strijkbare mast. De boot is te huur bij De Ulepanne aan het Tsjamkedykje 1 in Balk (www.ulepanne.nl).

We komen helemaal op
temperatuur als we moeten **kruisen**

een groot motorschip richten massaal hun camera's op ons. Zij zitten hoog en droog, maar wij hebben ongetwijfeld meer lol. Totdat we in Het Piel (*what's in a name?*) voor Gaastmeer bijna in het riet belanden omdat we de buitenboordmotor in de bun niet tijdig aan de praat krijgen. Dat ligt ongetwijfeld aan ons, want uiteindelijk lukt het zomaar ineens toch en kunnen we prachtig mooi voor de deur aanmeren bij Attema-Sate, een knots van een boerderij, onze eerste Béd & Brochje-stek.

De 'Solderkeamer' die we gereserveerd hebben bij eigenaresse Jolanda Reijnders strekt zich uit over de gehele kop van de boerderij en is meer dan riant. In de hoogte is de kamer hier en daar echter wat beperkt door laaghangende balken, waar je tijdig voor moet bukken. Dat zorgt af en toe uiteraard voor een lelijk woord. Dat gebeurt ook als ik ontdek dat mijn waterdichte tas toch niet zo waterdicht blijkt te zijn als beloofd en een deel van mijn (avond)kleding onderweg nat is geworden. Komen die balken toch nog van pas.

STIJF UIT ETEN

Na een hete douche doezelen we weg op een kingsize maagdelijk wit *béd*. Rammelende magen wekken ons tenslotte voor het diner bij de d'Ald Herberch aan de overkant. Wat stijfjes daal ik de steile zoldertrap van de Attema-Sate af. Inderdaad: Je wordt ouder mama, geef het maar toe! Om half tien 's avonds gaat het licht bij ons alweer uit en slapen we diep door tot aan het luxe ontbijt in de voormalige kaaskamer van de boerderij. Rond negen uur 's ochtends hijsen we ons wederom in onze zeilkleding. Het heeft iets van skipakken aantrekken op wintersport. We leven er hele dagen in. De wind is gelukkig afgenomen, maar warm is het niet. Dat wordt het echter vanzelf als de zon weer doorbreekt en we moeten kruisen op de vele sloten en vaarten naar Goingarijp. Helemaal op temperatuur komen we bij het strijken (en vooral het weer zetten) van de mast om onder de vaste bruggen over de Jutrijevvaart en de Zoolse sloot door te komen. Later horen we dat deze klus relaxter te realiseren is met een paar man meer (er kunnen vijf personen met de Keus 22 varen) en dat ontwerper Peter Keus overweegt om het strijken en zetten van de mast met een speciaal systeem te vergemakkelijken.

THUISGEVOEL ONDERWEG

Aan het eind van de middag varen we de uiterst smalle, door hoge bomen omzoomde Lijkvaart bij Goingarijp op. Warrel, de hond van de Bloemerstee, ons tweede B & B-adres, speelt op de privésteiger voor ontvangstcomité. Hij heeft een stok in zijn bek die hij ogenschijnlijk per ongeluk voor ons in het water laat vallen. Hij kijkt er met zijn koppie scheef heel zielig bij en dus vissen we de stok voor hem op. Later horen we dat hij die truc bij iedere bezoeker die over het water aankomt, uithaalt. Ineke Bloemers, de eigenaresse van de monumentale Bloemerstee, ontvangt ons met verrukkelijke Ayurvedische thee in haar prachtige woonkeuken. Ze vertelt hoe ze de boerderij twaalf jaar geleden kocht, precies een dag voordat ze erachter kwam dat die eigenlijk een bouwval was. En over hoe ze het gevaarte met behoud van veel van de oorspronkelijke, driehonderd jaar oude materialen heeft gesloopt en acht meter verderop eigenhandig opnieuw opgebouwd. Knap, want het voelt helemaal authentiek. De details kloppen en alles zit goed in de verf. Maar Ineke is dan ook een perfectionistische doener. In de winter, als er weinig gasten zijn op haar boerderij, werkt ze als verpleegkundige in derdewereldlanden. Recentelijk nog in India, vandaar waarschijnlijk de Yogi-thee. Achterin haar prachtige, lommerrijke tuin staat een houtgestookte *hot tub* waarin we onze stramme spieren kunnen ontspannen voordat we, na een heerlijk diner bij de Goingarijse Klokkestoel, onze bedstee opzoeken. Het gaat ons dan ook zeer aan het hart om de volgende dag na een fantastisch ontbijt alweer afscheid te moeten nemen van Ineke en haar trouwe Warrel. We hebben ons echt thuis gevoeld bij hun. Ineke geeft ons voor we wegvaren nog snel wat aanwijzingen op de waterkaart. Dat is ook



Lezen en app'en

Bij de ANWB is het boekje *Bed & Breakfast aan het water* verschenen.

In deze gids staan 100 romantische B & B's door heel Nederland die direct aan het water liggen. In

de natuur, maar ook in de stad. Landelijke, romantische boerderijen worden afgewisseld met een grachtenpand in Amsterdam, een nostalgisch veerhuis in Urk en een Pipowagen op de dijk. Alle B & B's zijn goed te bereiken met de boot, mits deze geen staande mast heeft. ANWB Bed & Breakfast aan het water kost €9,95 (ledenprijs €9,50) en is verkrijgbaar bij de ANWB-winkel, VVV's en in de boekhandel. Ook online te bestellen, onder andere via www.anwb.nl/webwinkel.

Ook is er nu de ANWB Bed & Breakfast-app. Daarin staan meer dan 1.700 bijzondere B&B-plekken worden op een flitsende manier in beeld gebracht. De app is vanaf nu te downloaden, zoek op ANWB B&B.



